



# Bijbelse Geschiedenis (3)

Tijdperk 1 - Aartsvaders  
Tijdperk 2 - Mozes en Jozua  
Tijdperk 3 - Rechters-Koningen-Profeten

## Tijdperk van Rechters - Koningen - Profeten

**Het leven van het volk Israël in Kanaän**



## Het vorige tijdperk van Mozes en Jozua eindigde met de intrek van het volk Israël in het land Kanaän

*Bijbelboek Jozua 21 vers 43-45 (NBV)*

Zo schonk de HEER Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. En de HEER gaf hun vrede aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen standhouden, de HEER leverde al hun vijanden aan hen uit. Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand.



Het volk erkent Gods wonderen, bescherming en leiding  
*Natuurlijk zullen wij Hem dienen, want Hij is onze God*  
*Wees ervan verzekerd dat we God zullen dienen*

Het volk blijft God dienen zolang de leeftijdsgenoten  
 van Jozua leiding geven aan de stammen



## Tijdperk van stamleiders en rechters

In de volgende ongeveer 150 jaar wonen en leven de stammen ieder op hun eigen grondgebied  
 Ze ervaren dat het land overvloedig is van melk en honing (veel vruchten en veel vee)  
 Tegelijk wordt strijd gevoerd om de nog aanwezige Kanaänieten te verdrijven  
 God had het volk geboden die volken allemaal te verbannen; Hij alleen mag worden gediend

Het uitroeien van de Kanaänitische volken gebeurt echter maar ten dele  
 Dit wordt hen (zoals voorspeld) tot een beproeving en valstrik  
 De niet verdreven volken verleiden Israël tot het dienen van hun goden  
 Verschillende stammen van Israël bezwijken telkens weer voor de afgodendienst  
 Steeds minder houdt het volk zich aan de verbondsafspraken met God en is Hem ontrouw

Het volk keert God de rug toe  
 Ieder doet wat goed is in eigen ogen  
 Dit brengt God tot grote woede.

Daarom levert God de Israëlieten uit aan  
 roversbenden en omringende vijandelijke landen

De Israëlieten krijgen het gedurende ongeveer 160 jaar keer op keer zwaar te verduren  
 God geeft steeds een rechter die de betreffende stam redt van de vijand  
 Er is een cirkelgang van verval, ellende, noodkreet, verlossing en vrede  
 Dit duurt tot het volk een koning begeert voor een sterke politieke eenheid

**Voor de beschrijving van de rechters  
 zie de afzonderlijke presentatie**

**Wel op de volgende sheet nog  
 een overzicht van de rechters**



Voor de beschrijving van de rechters zie de afzonderlijke presentatie

Waar kwamen de rechters vandaan

**Rechters**

- Otniël
- Ehud
- Samgar
- Debora
- Barak
- Gideon

Na koning Abimelech

- Tola
- Jaïr
- Jefta
- Ibsan
- Elon
- Abdon
- Simson

- Eli
- Samuël

# Ruth uit Moab



In de tijd van de rechters leeft in Bethlehem in Juda het gezin van Elimelech  
 Wellicht in het begin van de periode van de Rechters  
 Het gezin bestaat uit Elimelech, zijn vrouw Noömi en hun zonen Machlon en Kiljon  
 In verband met een hongersnood gaat het gezin een tijdlang in Moab wonen  
 De zonen trouwen met Moabitische vrouwen; Elimelech en de zonen sterven daar  
 Noömi keert na ruim 10 jaar met schoondochter Ruth terug naar Bethlehem  
 God geeft Noömi nieuwe levenskansen via het huwelijk van Ruth met lossers Boaz  
 Ruth en Boaz vertonen trouw en liefde in familie en maatschappij  
 Hun zoon Obed wordt de vader van Isaï, de vader van David, de koning van Israël  
 De Moabitische Ruth behoort tot het voorgeslacht van Jezus Christus

Het Bijbelboek Ruth laat zien hoe God in de leiding van de geschiedenis  
 doorwerkt aan de komst van de Messias, ook via niet-Israëlieten  
 We zien ook dat er in de donkere periode van de Rechters nog trouw en liefde als  
 genadegaven gevonden worden



Boaz  
begroet  
Ruth  
bij het  
arenlezen



## De laatste Rechters Eli en Samuël

Na Simson heeft Israël nog steeds last van overheersing door de Filistijnen  
 Ook vertoont het volk nog steeds tekenen van verval (beeldendienst en wandaden)  
 - Beeldendienst van Micha in Efraïm in een eigen heiligdom met een Leviet

Steeds geeft de Bijbel voor deze periode aan

**"Er was geen koning in Israël; iedereen deed wat goed was in eigen ogen".**



### Eli

Hogepriester Eli is gedurende 40 jaar Rechter over Israël  
 Zijn zonen Chofni en Pinechas zijn nietswaardige priesters, afpersers  
 Eli is vroom, maar zwak en bestraft zijn zonen niet om hun kwade daden  
 Als de zonen de ark meenemen in de strijd, sneuvelen ze beiden  
 Bij het horen hiervan valt Eli achterover, breekt zijn nek en sterft  
 God ontnemt later het priesterschap aan het geslacht van Eli



Eli en de jonge Samuël

De ark komt in handen van de Filistijnen

Dit brengt veel ellende; ze sturen de ark weer terug



Samuël  
 Rechter en Profeet

### Samuël

In de tijd van Eli wordt Samuël geboren, op gebed van moeder Hanna  
 Naar haar belofte brengt Hanna hem naar Eli om in dienst van God te staan  
 Samuël is na Eli rechter en profeet tot het eind van zijn leven  
 Gedurende 20 jaar brengt Samuël overal in het land een boodschap van hervorming  
 Heel Israël luistert naar de woorden van Samuël en keert terug tot God

Samuël bevrijdt met Gods hulp het volk van de Filistijnen  
 Hij bereidt het koningschap voor; zalft Saul tot koning en later ook David  
 Samuël houdt een afscheidsrede; hij sterft tijdens de rondzwerving van David

## Het tijdperk van de koningen

### Onder Samuël begint het volk om een aantal redenen naar een koning te vragen

- Israël heeft in stamverband niet als heilig volk kunnen leven onder het koningschap van God
- Hun wetteloosheid bereikte meerdere dieptepunten; men deed wat goed is in eigen ogen
- Een koning is nodig om de stammen tot een politieke eenheid te kunnen omsmeden
- Er dreigt op dit moment een aanval van koning Nachas van de Ammonieten; ook dreigen de Filistijnen weer
- De zonen van Samuël zijn als rechters corrupt; ze laten zich omkopen en verdraaien het recht

Samuël is aanvankelijk tegen ("De Heer, uw God, is Koning")

God geeft echter bevel gehoor te geven aan de stem van het volk

"Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist Mij als hun koning"

Maar Samuël moet hen flink waarschuwen voor de consequenties

Hij schildert hen de handelwijze van een koning zwart af

Het volk trekt zich echter niets aan van Samuëls woorden

"We willen een koning die ons bestuurt en ons voorgaat in de strijd"

God wil dat Samuël gehoor hieraan geeft en een koning aanstelt

In een ontmoeting met Saul zalft Samuël hem tot koning

Saul komt uit de stam Benjamin, is een zoon van Kis, woont in Gibeon

"Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat Hem toebehoort"

Saul moet naar Gilgal gaan, waar Samuël hem aan het volk zal voorstellen

Onderweg daarnaartoe raakt Saul door de Geest in vervoering

Samuël roept het volk samen om een koning te verkiezen

Via loting wordt de stam Benjamin en daarna Saul aangewezen

Die houdt zich eerst verborgen bij de ezels, maar God laat hem vinden

Saul is lang en knap; het volk juicht "Leve de koning"

Ieder gaat naar huis; Saul met een leger dappere krijgshelden



## Koning Saul (1031 - 1011 v. Chr.)

Saul wordt op 30-jarige leeftijd door Samuël tot koning gezalfd  
Hij wordt door het volk met gejuich ontvangen

Zijn eerste daad is de bevrijding van Jabes in Gilead  
De Ammonieten hebben de stad omsingeld  
Saul roept (via rondsturen stukken vlees) alle stammen ten strijde  
Massaal komen de Israëlieten samen en verslaan de Ammonieten



Saul voert meermalen strijd met de Filistijnen  
Steeds brengt Samuël vóór de aanvang van de strijd een offer  
Eens wacht Saul, in een penibele situatie, daar niet op en offert zelf  
Deze ongehoorzaamheid wordt hem zwaar aangerekend  
Zijn koningschap zal niet standhouden



Het gebied  
dat Saul  
heroverpt op  
de Filistijnen

Sauls zoon Jonatan brengt, op een teken van God, een opening in de penibele strijd  
Israël overwint die dag en zet de achtervolging in; niemand mag eten voor de vijand is verslagen  
Jonatan eet onderweg honing; alhoewel hij de dood verdient, pleiten de soldaten hem vrij

Saul voert oorlogen tegen alle omringende vijanden, overwint steeds en wordt machtig  
Op bevel van Samuël onderneemt Saul een strafexpeditie naar Amalek  
Hij is God ongehoorzaam door koning Agag en het beste vee in leven te laten  
Via Samuël hoort hij dat God het betreurt dat Hij hem tot koning heeft aangesteld  
Er zal een andere koning komen

**Gehoorzamen  
is beter  
dan offers**

## Koning Saul en David

Samuël mag van God niet langer treuren om Saul, maar moet David uit de stam Juda tot koning zalven  
Hij gaat naar het gezin van Isaï in Bethlehem, waar God uit alle zonen de jongste uitkiest  
David, die het vee aan het hoeden was, wordt door Samuël tot koning gezalfd



Koning Saul wordt, nu Gods Geest hem heeft verlaten, door een kwade geest gekweld  
David komt als lierspeler hem opbeuren

Hij komt bij Saul in dienst en wordt zijn wapendrager

Als David veel roem krijgt, is Saul jaloers en werpt een speer naar hem

David ontwijkt; Saul merkt dat God hem nabij is en verzint een list

"Ik hoef het niet zelf te doen, laten de Filistijnen hem maar doden"



In de strijd van Saul met de Filistijnen komt hun kampvechter Goliat naar voren

Hij bespot Israël en hun God en daagt Israël uit tot een tweegevecht

David gaat de uitdaging aan; hij doodt Goliat met een steen uit zijn slinger

David onderneemt met groot succes vele veldtochten; zijn roem groeit

Saul beschouwt nu David als aartsvijand en wil hem doden

Jonatan, Sauls zoon, Davids vriend, bemiddelt meer dan eens, zonder succes

David vlucht; vele pogingen van Saul om David om te brengen mislukken

Wie David helpt, wordt omgebracht (zelfs een heel priesterdorp, Abjatar ontkomt)

Tijdens de vlucht voor Saul gedurende tien jaar vinden diverse gebeurtenissen plaats

Bevrijding Keïla - 600 medestanders - Achtervolging - Verberging in spelonken - David spaart Sauls

leven - Ontmoeting Nabal en Abigaïl - In Gat bij de Filistijnen - Bevrijding inwoners van Siklag



Saul bezoekt in Endor een dodenbezweerster; Samuël voorzegt zijn dood

Hij en zijn zonen sneuvelen in de strijd met de Filistijnen

De inwoners van Jabes halen de lichamen van hen op en begraven die in Jabes

# Koning David (1011 - 972 v. Chr.)



Nog tijdens het leven van Saul is David tot koning gezalfd  
Als jongste uit het gezin van Isaï, een herdersjongen  
David is daarna doordrongen van de Geest van God



David treurt om de dood van Saul en zijn zonen  
De Judeeërs stellen David aan als koning, maar Israël kiest anders  
Isboset, de zoon van Jonatan, wordt daar tot koning gezalfd  
Gedurende zeven jaren is er strijd tussen Juda en Israël  
Uiteindelijk wordt David koning over het hele land  
Hij is dan 30 jaar en zal bijna 40 jaar regeren  
David trouwt met vele vrouwen en krijgt veel kinderen



David brengt de Ark van het Verbond  
vanuit Kirjat-Jearim terug naar Jeruzalem  
Zijn vrouw Michal bespot hem om zijn gedrag

David vindt dat God niet in een tent, maar in een tempel moet wonen  
De profeet Natan laat hem weten dat hijzelf geen tempel mag bouwen  
Hij heeft te veel bloed vergoten en grote oorlogen gevoerd  
Zijn zoon zal die tempel bouwen  
Wel belooft God hem dat zijn koningshuis eeuwig zal voortbestaan



David wordt in zijn strijd tegen omliggende vijanden gezegend, wordt machtiger, breidt zijn gebied uit  
Onder zijn mannen zijn tientallen dappere helden, David behandelt het volk goed en rechtvaardig

### **David en Batseba**

David pleegt ontucht met Batseba, de vrouw van soldaat Uria  
Batseba wordt zwanger, David laat Uria met opzet sneuvelen  
De profeet Natan kondigt zware straffen aan voor deze grote zonden  
Davids familie zal een bron van ellende worden, ontucht, moord en doodslag  
David toont diepe berouw, zichzelf zal niet zelf sterven, maar wel hun zontje



### **Amnon - Tamar - Absalom**

Bron van ellemde in Davids familie:

- Dochter Tamar wordt door halfbroer Amnon onteerd

Tamar is de zus van Davids zoon Absalom; deze laat uit wraak Amnon doden  
David rouwt drie jaar om de dood van Amnon, Absalom vlucht naar Gesur

Na de drie jaar wil David naar Gesur gaan om tegen Absalom te strijden  
Zijn opperbevelhebber Joab weet dit echter door een list te verhinderen  
Hij schakelt een wijze vrouw uit Tekoa in die Davids hulp vraagt in haarfamiliedrama  
David begrijpt dat Joab hier achter zit en Absalom mag terugkeren  
Twee jaar lang mag Absalom David niet onder ogen komen  
In de volgende vier jaar maakt Absalom zich op slinkse wijze geliefd bij het volk  
Hij grijpt de macht en laat zich tot koning van Israël uitroepen  
Ook Achitofel, Davids raadsheer, sluit zich bij Absalom aan

## **David en Absalom**

David vlucht met zijn hofhouding weg uit Jeruzalem naar de woestijn  
Hij treft daar zijn raadsman Chusai en stuurt deze als spion naar Absalom  
Onderweg wordt David belaagd door een vloekende en tierende Simi, familielid van Saul  
Simi noemt hem moordenaar en verwijt hem het afnemen van de troon van Saul  
David laat dit geworden en staat niet toe dat hij wordt gedood

Absalom laat zich adviseren hoe te handelen tegen David  
Achitofel en Chusai geven tegenstrijdige adviezen  
God beschikt dat het goede advies van Achitofel wordt verijdeld  
Op aangeven van Chusai trekt David de Jordaan over  
Ook Absalom trekt de Jordaan over en het komt tot een treffen  
Het leger van Absalom wordt verslagen, vele duizenden sneuvelen  
De vluchtende Absalom blijft met zijn haren in de takken hangen  
Hij wordt gedood, ondanks het bevel van David zijn zoon te sparen  
Als David dit bericht hoort, trek hij zich in groot verdriet terug  
Huilend om Absalom "Absalom, mijn zoon, was ik maar dood in plaats van jij"  
Maar Joab praat op hem in, waarna David zich vermant  
David keert terug naar Jeruzalem, dankbaar voor het herstel van zijn koningschap



## **Afgunst tussen Israël en Juda**

Intussen ontstaat er afgunst tussen Juda en Israël over wie de meeste rechten op David heeft  
Seba, een onruststoker uit Israël, roept op tot breken met David. heel Israël volgt hem  
Het leger van Joab en zijn broer Abisaï achtervolgt Seba die naar een vestingstad vlucht  
Bij de belegering bemiddelt een wijze vrouw die na overleg het hoofd van Seba naar Joab werpt  
Daarna keert het leger huiswaarts

## ***Onrecht tegen de Gibeonieten***

God brengt in het land een hongersnood vanwege onrecht in het verleden  
Aan de Gibeonieten, een Kanaänitisch volk, was bij de inname van Kanaän een belofte gedaan  
Hen was beloofd dat ze met rust zouden worden gelaten  
Saul had echter geprobeerd hen uit te roeien en deed daarmee hen onrecht aan  
David laat nu de Gibeonieten bij zich komen om het onrecht goed te maken  
Hij vraagt hen op welke wijze dit onrecht kan worden weggenomen  
Zij vragen de uitlevering van zeven mannelijke nakomelingen van Saul  
David voldoet hieraan, waarna twee zonen en vijf kleinzonen worden opgehangen  
Rispa, de bijvrouw van Saul, waakt bij de lijken om aasvogels en wilde dieren te weren  
Daarop laat David het gebeente van Saul en Jonathan weghalen uit Gilead  
Hij begraaft deze samen met de lijken van de zonen in het graf van Kis, de vader van Saul

2 zonen van Rispa,  
bijvrouw van Saul  
5 zonen van Merab,  
dochter van Saul

## ***Volkstelling***

Nogmaals begaat David een grote zonde: hij wil weten hoe groot zijn leger is  
Hij geeft opperbevelhebber Joab opdracht een volkstelling te houden onder de weerbare mannen  
Joab sputtert behoorlijk tegen, maar Davids wil is wet en hij gaat op pad, het hele land door  
Welgeteld zijn er in Israël 800.000 weerbare mannen en in Juda 500.000.  
Als David deze uitslag hoort, slaat de schrik om het hart vanwege zijn hoogmoed  
Hij zegt tegen God "Ik heb ernstig gezondigd door mijn daad"  
Via de profeet Gad legt God hem drie straffen voor.  
Hij mag kiezen tussen zeven jaar hongersnood, drie maanden vluchten of drie dagen pest in het land  
Liever valt David in Gods handen dan in die van mensen: de pest brengt 70.000 mensen de dood.  
Als ook Jeruzalem wordt bedreigd, begint God het onheil te betreuren en laat de pest stoppen  
David koopt op die plek een dorsvloer met runderen en brengt God brandoffers en vredeoffers

7 jaren hongersnood  
3 maanden vluchten  
3 dagen pest

## Dauids overwinningslied

Tijdens zijn regering behaalt David vele overwinningen in de strijd tegen zijn vijanden. Hij heft een overwinningslied aan voor God die hem steeds uit de macht van deze vijanden heeft ontrukkt. "Daarom wil ik U prijzen, HEER, te midden van de volken, een loflied zingen tot eer van uw naam".

Begin- en eindcouplet van het lied dat David voor de HEER aanheft toen de HEER

*HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,  
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,  
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht,  
mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.  
Ik roep: "Geloofd zij de HEER,"  
want ik ben van mijn vijanden verlost.*

*Daarom wil ik u prijzen, HEER, te midden van de volken,  
een loflied zingen tot eer van uw naam.  
Hij schenkt zijn koning overwinningen,  
betoont zich trouw aan zijn gezalfde,  
aan David en zijn nageslacht, voor altijd.*

## Boek van de Psalmen

We kwamen David al tegen als lierspeler bij koning Saul. Nu hebben we hem meegemaakt als koning. David is echter ook dichter: hij heeft gedurende zijn leven vele psalmen gedicht. In het Bijbelboek "Psalmen" zijn deze te vinden, naast die van andere dichters. In de afzonderlijke presentatie "Psalmen en Liederen" staat informatie over dit Bijbelboek.

Ook de laatste woorden van David zijn een lofzang, met daarin onder meer deze zinnen: *"De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong ... Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God ... Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft Hij me toegezegd ... Op Zijn hulp kan ik me verlaten ..."*

De berijmde psalmen  
zijn op melodie gezet

**Psalm 134**

Een pelgrimstied. tekst: Douwe Klaas Wielenga (1905-1981) melodie: Genève 1551

1 Kom al-len, die-naars van de Heer,  
ze - gen zijn naam en geef Hem eer,



## Vorbereidingen tempelbouw

David treft nog voorbereidingen voor de bouw van de tempel die door Salomo zal worden gebouwd  
 Hij legt voorraden aan: cederstammen, balken, stenen, ijzer, goud, zilver, koper en edelgesteente  
 Hij stelt een menigte werklieden aan: steenhouwers, metselaars, houtsnijders en andere vaklieden  
 David instrueert Salomo, wenst dat God hem hulp, verstand en inzicht zal geven.  
 Hij overhandigt zijn zoon zelfs een compleet bouwplan voor de tempel

Daarnaast regelt hij taakverdelingen van de leiders van Israël, van priesters en Levieten en geeft voorschriften aan zangers, poortwachters, schatbewakers, rechters en bestuursambtenaren



In het bijzijn van alle leiders van het land draagt David zijn taken over aan zijn zoon Salomo  
 Hij houdt hem voor de geboden van God na te volgen en Hem met volle overgave te dienen  
 De leiders van het volk vraagt hij Salomo bij te staan en hij vraagt hen bij te dragen aan de bouw  
 Zij leveren spontaan veel goud, zilver, koper, ijzer en edelgesteente



Samen loven ze God en prijzen Zijn grootheid

*Looft God, looft Zijn naam alom;  
 Looft Hem in Zijn heiligdom;  
 Looft des HEEREN grote macht*

## **Overdracht taken aan Salomo**

Intussen wordt in het geheim, zonder dat David dit weet, zijn zoon Adonia tot koning uitgeroepen  
In aanwezigheid van Joab, de priester Abjatar, alle koningszonen en Judese hovelingen

Via de profeet Natan en via Batseba komt David dit ter ore

Hij geeft onmiddellijk opdracht om Salomo door Natan tot koning te laten zalven

David laat hem op zijn eigen muilnier rijden en zet hem op de koningstroon

Het volk jubelt "Leve koning Salomo"

Dit rumoer dringt door tot Adonia en zijn gasten

Als zij horen van de troonopvolging door Salomo vluchten ze naar huis

Adonia vlucht naar de tabernakel en grijpt de horens van het altaar

Salomo laat hem echter gaan onder voorwaarde geen misstap te begaan



Bij de overdracht van het koningschap aan Salomo spreekt David de oudsten toe

Alle invloedrijke personen van zijn rijk zijn bijeengekomen

David vertelt hen wat God in zijn leven allemaal heeft gedaan

Hij draagt hen op in alles de geboden van God na te leven

Dan zullen zij dit goede land voor altijd in bezit mogen houden

Saul 1031 - 1011 v. Chr.  
David 1011 - 972 v. Chr.  
Salomo 972 - 932 v. Chr.

## **David's levenseinde**

David wordt de laatste jaren van zijn leven verzorgd door Abisag uit de stad Sunam

Op zijn sterfbed geeft hij Salomo de opdracht God te gehoorzamen en al zijn geboden in acht te nemen

Zijn zonen moeten het rechte pad houden en God met hart en ziel toegewijd blijven

Dan zal er altijd een nakomeling van hem op de troon van Israël zitten

David sterft na een regeerperiode van 40 jaar (1011 - 972 v. Chr.) en wordt opgevolgd door Salomo

## Koning Salomo (972 - 932 v. Chr.)

Salomo bestijgt de troon van zijn vader David en regeert met vaste hand  
 God staat hem ter zijde en maakt hem buitengewoon machtig  
 Als eerste neemt hij actie richting de tegenstanders van zijn koningschap:  
 Hij laat Adonia en Joab doden, ontzet Abjatar uit het priesterambt en rekent af met Simi  
 Salomo stelt opzichters aan en stelt een kabinet van vorsten aan

*Salomo toont zijn liefde voor God door te handelen naar wat zijn vader David hem heeft voorgehouden*

God vraagt Salomo in een droom wat Hij hem zal geven  
 Hij vraagt een opmerkelijke geest voor zijn zware opdracht  
 Dus geen lang leven, rijkdom of dood van zijn vijanden  
 God belooft hem daarom niet alleen wijsheid  
 Maar ook rijkdom, roem en een lang leven

*Blijk van wijsheid in een rechtsgeding:*  
 Twee vrouwen met ieder een kind  
 Eén dood en één levend  
 Beiden eisen het levende kind op  
 Salomo beveelt het kind in tweeën te hakken  
 De ene moeder smeekt dit niet te doen  
 Salomo concludeert dat zij de moeder is



Dit vonnis brengt groot ontzag voor Salomo teweeg  
 Men begrijpt dat hij het recht handhaaft met goddelijke wijsheid

507		1 KONINGEN 3
Vorsten van Salomo (1 Kon. 4:1-6)		
 <p>David verenigde Israël onder een sterke, duurzame monarchie, maar zijn opvolger Salomo tilde de natie naar een hoger niveau, en vestigde haar als een van de sterkste handeldrijvende en militaire machten in de oude wereld. Twaalf opzichters hadden de leiding over administratieve districten (1 Kon. 4:7-19), met een kabinet van vorsten die Salomo in Jeruzalem dienden.</p>		
Naam	Positie	Omschrijving
Azaria, de zoon van Zadok	(hoge)priester	Hield toezicht op de eredienst en de religieuze rituelen, hij vertegenwoordigde het volk van God.
Elihoref en Ahia, de zonen van Sisa	schrijvers	Vergelijkbaar met die van kanselier of staatssecretaris.
Josafat, de zoon van Alihud	kanselier	Hield de geschreven historische verslagen bij van de bezigheden van de koning en de gebeurtenissen tijdens zijn regering.
Benaja, de zoon van Jojada	legeroverste	Hield toezicht op het leger, inclusief opslag en wagenpark. Hij voerde het leger aan tijdens militaire gevechten, en handelde politiezaken van de koning af (1 Kon. 2:28-35).
Zadok en Abjathar	priesters	Hielden toezicht op religieuze zaken en dienden als hoeders van de wet.
Azaria, de zoon van Nathan	hoofd opzichters	Voerde de militaire bevelen uit van Salomo en Benaja.
Zabud, de zoon van Nathan	priester en vertrouweling	Was raadgever van de koning in privé zaken.
Ahisar	hofmeester	Hield toezicht op het paleiscomplex en de benodigdheden voor Salomo's uitgebreide hofhouding (1 Kon. 4:22-23; 11:3).
Adoniram, de zoon van Abda	hoofd herendienst	Gaf leiding aan Salomo's bouwprojecten (1 Kon. 5:13; 7:1-8; 9:15-19).



Salomo breidt zijn gebied uit tot de Eufraat  
 Hij leeft in vrede met de omringende landen  
 De bevolking kan onbezorgd leven  
 Hij trouwt met de dochter van de farao  
 Uit vele omringende landen komen  
 afgevaardigden van koningen naar  
 zijn wijsheid luisteren  
 Salomo dicht vele spreuken en liederen  
 Ook over allerlei planten en dieren

## Situatie koninkrijken Saul David Salomo



LEGENDA	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span>	Koninkrijk van Saul
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightgreen; border:1px solid black;"></span>	Terrein veroverd door David
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightblue; border:1px solid black;"></span>	Gebied onder Salomo's heerschappij
★	Achtereenvolgende hoofdsteden
○	Locatie onzeker

## Tempelbouw

Salomo geeft opdracht een tempel voor God te bouwen

Salomo en koning Chiram van Tyrus roemen beiden de God van Israël

Zij sluiten een verdrag met elkaar voor de bouw van de tempel

Chiram levert ceders, cipressen, sandelhout en goud, vaklieden en knechten

Salomo levert als tegenprestatie voedsel voor het hof van Chiram

Uit heel Israël laat Salomo mensen komen om herendiensten te verrichten

Grote aantallen werklieden en vakmensen uit beide landen werken samen

Ze maken pasklare blokken steen en pasklare balken voor de bouw

In goede samenwerking vervoeren ze dit allemaal naar de bouwplaats

De locatie van de tempel is destijds al door David aangewezen

Op de dorsvloer van Ornan op de berg Moria, waar Abraham Isaak wilde offeren



De bouw begint 480 jaar na de uittocht van Israël uit Egypte

Afmetingen en constructie zijn door God zelf voorgeschreven

De binnenkant van de tempel wordt met bladgoud bekleed

Vaklieden maken het brons- en koperwerk voor de inrichting:

Wasvat, spoelbekkens, altaar, lampen, offerschalen en dergelijke

Alle voorwerpen worden met goud bekleed

De tempelbouw duurt zeven jaar

De tempel zelf is ongeveer 30 m lang, 10 m breed en 15 m hoog

Als laatste brengt Salomo de wijgeschenken van David naar de tempel

Hij bergt alle voorwerpen op in de schatkamer van de tempel



In bijzijn van alle oudsten en stamhoofden brengt Salomo de ark van het verbond over naar de gereedgekomen tempel

Bij het binnenbrengen schallen de trompetten en cimbalen en klinkt het loflied:  
*“De HEER is goed, eeuwig duurt Zijn trouw”*  
 Op dat moment vult een wolk de tempel:  
*De majesteit van God vult de hele tempel*



Smeekbeden  
 "God verhoor ons"

De tempel is gereed en God spreekt tot Salomo:

“Als jij je strikt houdt aan mijn voorschriften, rechtsregels en geboden, zal ik Mijn belofte aan jouw vader David nakomen. Ik zal te midden van de Israëlieten komen wonen en het volk Israël niet in de steek laten”

Salomo zegt tegen God:

“Ik heb voor U een vorstelijk huis gebouwd dat voor altijd U tot woning kan zijn”

Salomo heft zijn handen naar de hemel en prijst God om zijn grootheid

Hij knielt voor het altaar en doet vele smeekbeden voor diverse toekomstige situaties

Salomo zegent heel het volk: “Moge God u in alles bijstaan”

Hij houdt hen voor “God toegenegen te blijven en Zijn geboden te houden”, opdat alle volken op aarde zullen beseffen dat de HEER God is, Hij alleen

## Salomo's paleis

Na de bouw van de tempel bouwt Salomo een paleis voor zichzelf, de bouw duurt dertien jaar

Een groot complex met hal, zuilenhal en troonzaal om daarin recht te spreken

De constructie van de elke ruimte bestaat uit op maat gezaagde blokken steen en cederhouten balken

Het hele plafond van de troonzaal is ook van cederhout

Het paleis daarachter heeft een hof met vele woonvertrekken

Een ander onderdeel van het paleiscomplex is het Huis van het Libanonwoud, een wapenarsenaal



Blijf God  
toegenegen

God verschijnt God voor de tweede keer aan Salomo:  
“Ik heb je smeekbeden gehoord en de tempel gemaakt  
tot heilige plaats om er voor altijd te wonen,  
niets daar zal Mij ontgaan”

En weer belooft God hem een onwankelbare  
troon als hij Hem blijft dienen

Salomo beloont koning Chiram van Tyrus voor de vele leveringen voor de tempel en zijn paleis  
Hij legt de Kanaänitische volken herendiensten op  
De Israëlieten zelf dienen hem op vele terreinen  
Salomo breng drie maal in het jaar offers in de tempel  
Hij bezit koper- en turkooismijnen in de Sinaï  
Salomo laat een vloot bouwen bij Eilat  
Koning Chiram levert hem ervaren zeelui die hem helpen  
Deze vloot haalt voor Salomo veel goud uit Ofir

Maar ook waarschuwt Hij:

“Als jullie Mijn geboden niet bewaren, Mij verlaten en  
andere goden gaan dienen, dan zal Ik jullie verlaten,  
dan zal Ik de Israëlieten verdrijven van hun  
grondgebied en dan zal deze tempel een puinhoop  
worden. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt  
worden van hoon en spot”

## ***Koningin van Seba***

Salomo's wijsheid en rijkdom wordt alom opgemerkt  
Zo hoort ook de koningin van Seba ervan  
Het land Seba ligt hoogstwaarschijnlijk in het huidige Ethiopië  
In die omgeving ligt ook Ofir, het land van het goud  
De koningin van Seba gaat naar Salomo om zijn wijsheid te testen  
Salomo weet op al haar vragen en raadsels een antwoord  
De koningin wordt alles gewaar en is buiten zichzelf van bewondering  
Het is allemaal nog grootser dan ze heeft gehoord  
Ze prijst de God van Salomo:

“Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat Hij u als koning heeft aangesteld  
om recht en gerechtigheid te handhaven”

De koningin overlaadt hem met vele geschenken: goud, reukwerk, edelstenen en sandelhout  
Salomo geeft haar van zijn kant koninklijke geschenken, zoveel ze maar wil  
Na deze ontmoeting keert ze terug naar haar land



Jaarlijks ontvangt Salomo een enorme hoeveelheid goud  
Via winsten van zijn handelaren en via afdrachten van overwonnen landen  
Salomo heerst namelijk over alle koningen tussen de Eufraat en Egypte  
Hij heeft een handelsvloot die de zeeën bevaart en vele rijkdommen aanvoert  
Uit alle delen van de wereld luisteren velen naar zijn van God gekregen wijsheid  
Zij brengen vele en dure geschenken mee en hij ontvangt veel goud

Salomo maakt een enorme troon van ivoor, bekleed met goud, drink- en eetgerei zijn ook van goud  
Salomo overtreft alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid  
Hij bezit enorm veel paarden, zijn handelaren kopen dure paarden in Egypte

## Salomo's ontrouw

Naast de dochter van de farao, heeft Salomo nog vele andere vrouwen

Een harem van 700 vrouwen en 300 bijvrouwen

De meesten van hen zijn buitenlandse vrouwen

God had de Israëlieten verboden zich met hen in te laten

Zij zullen hen verleiden hun goden te gaan dienen

Dat is nu precies het geval met Salomo op latere leeftijd

Op zijn oude dag verleiden zijn vrouwen hem tot afgodendienst

Salomo is God niet meer met hart en ziel God toegedaan zoals zijn vader David

Hij laat zelfs offerplaatsen maken voor de afgoden van zijn buitenlandse vrouwen

God is woedend op Salomo om zijn ontrouw; God had hem nadrukkelijk gewaarschuwd

Het koningschap zal van Salomo worden losgescheurd vanwege deze ontrouw

Omwille van David en Jeruzalem zal dit dat pas na de dood van Salomo gebeuren

God zal zijn zoon niet het hele koningschap ontnemen, één stam zal hij behouden



Astarte, godin Sidoniërs

Salomo's tegenstanders

- De Edomiet Hadad
- Rezon van Aram
- De Efraïmiet Jerobeam



God geeft aan Salomo in zijn leven een drietal tegenstanders

Hadad en Rezon brengen veel schade toe aan Israël

Jerobeam is een gewaardeerde opzichter van Salomo

De profeet Achia brengt hem de boodschap over de scheuring van het rijk

Jerobeam zal koning worden over tien van de twaalf stammen

Achia maakt dit aanschouwelijk via twaalf gescheurde kledingstukken

Salomo wil Jerobeam doden, deze vlucht naar farao Sisak in Egypte

Salomo sterft na een regeringsperiode van 40 jaar  
Zijn zoon Rechabeam volgt hem op

Saul 1031 - 1011 v. Chr.  
David 1011 - 972 v. Chr.  
Salomo 972 - 932 v. Chr.

## Scheuring van het rijk (932 v. Chr.)

Rechabeam wordt in Sichem tot koning uitgeroepen.

Tegelijk gaan er boden naar Egypte om Jerobeam op te halen

Jerobeam en de Israëlieten vragen Rechabeam om lastenverlichting

Rechabeam raadpleegt de oudsten, zij adviseren een welwillend antwoord

Dit advies legt Rechabeam naast zich neer

Daarna raadpleegt hij de jongeren, zij adviseren grotere lastenverzwaringen

Rechabeam geeft het volk dit hardvochtig antwoord, dus geen lastverlichting

God beschikt dit zo om de voorzegde scheuring in vervulling te doen gaan

Na dit antwoord breekt Israël met Rechabeam, met het koningshuis van David

Rechabeam blijft alleen koning over de stam Juda

Al snel daarna sloot de stam Benjamin zich bij hem aan

De stam Simeon (binnen Juda) gaat later op in Juda en verliest zijn eigen identiteit

De Efraïmiet Jerobeam wordt door de volksvergadering tot koning van Israël uitgeroepen

Het koninkrijk Israël omvat dus de overige stammen

Rechabeam roept 180.000 krijgs mannen uit Juda en Benjamin op om het koningschap terug te winnen

Maar God laat via de profeet Semaja weten dat ze niet ten strijde moeten trekken

Want deze scheuring van het rijk is van Hem is uitgegaan

Rechabeam en zijn krijgs mannen gehoorzamen en keren terug naar huis



Juda - Tweestammenrijk  
Israël - Tienstammenrijk



יהודה  
Judá

Het symbool van de  
stam Juda is een leeuw

**Vanaf dit moment kent het land twee afzonderlijke koninkrijken**

**Het Koninkrijk Juda (Tweestammenrijk) en Het Koninkrijk Israël (Tienstammenrijk)**

De stam Efraïm wordt de  
meest dominante stam  
in het koninkrijk Israël



## Het Koninkrijk Juda (Tweestammenrijk)

Het koninkrijk bestaat uit de stammen Juda en Benjamin  
In totaal regeren er 20 koningen in het Tweestammenrijk Juda  
Het betreft een periode van 345 jaar (931 - 586 v. Chr.)

Van twee koningen kan een heel gunstig getuigenis worden gegeven (Hizkia en Josia)  
Enkelen hebben een groot deel van hun regeringstijd God gediend (Asa en Josafat)  
De overige koningen doen in het algemeen wat slecht is in de ogen van God  
Er zijn koningen die kort regeren (van 3 maanden tot ruim 10 jaar)  
Anderen regeren langere tijd (van 10 tot 55 jaar)  
De opvolging van het koningschap is bijna altijd van vader op zoon

Bijbelboek 1 Koningen 12 - 22  
Bijbelboek 2 Koningen 1 - 25  
Bijbelboek 2 Kronieken 11 - 35

### Waar worden de koningen beschreven?

Vanaf 1 Koningen 12 tot heel 2 Koningen worden alle koningen van *Juda en Israël* in chronologische volgorde genoemd

Vanaf 2 Kronieken 11 tot het eind staan alleen de koningen van *Juda* genoemd

De beschrijving van deze koningen is te vinden in de hoofdtekst (een beknopte beschrijving) en via links in de tekst wordt een wat bredere beschrijving gegeven (zie de links in de tekst)

## 586 Juda in ballingschap weggevoerd naar Babel

God stuurt Nebukadnessar op Juda af. Door een langdurige belegering van Jeruzalem ontstaat er grote hongersnood. Bij de inname vindt er een slachting onder het volk plaats. De tempel wordt leeggeroofd en in brand gestoken en de muren van Jeruzalem worden neergehaald. Ook de paleizen met al hun kostbaarheden gaan in vlammen op. De zonen van Sedekia worden voor zijn ogen afgeslacht, zijn ogen worden uitgestoken en hij wordt geboeid afgevoerd naar Babel. De Judeeërs die zijn ontkomen aan de slachting, worden als slaven weggevoerd naar Babel. Zo gaat in vervulling wat God via Jeremia heeft voorspeld. Het land blijft 70 jaar braak liggen en heeft rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed zijn.



Rechabeam  
Abiam  
Asa  
Josafat  
Joram  
Achazja  
Atalja  
Joas  
Amasja  
Uzzia  
Jotam  
Achaz  
Hizkia  
Manasse  
Amon  
Josia  
Joachaz  
Jojakim  
Jojachin  
Sedekia

## De verbintenis tussen het koninkrijk Juda (links) en het koninkrijk Israël (rechts)



# Het Koninkrijk Israël (Tienstammenrijk)

In totaal regeren er 19 koningen in het Tienstammenrijk Israël

Het betreft de periode van 209 jaar (931 - 722 v. Chr.)

Vrijwel alle koningen zondigen net als Jerobeam, de eerste koning

Vanaf het begin is er een eigen cultus, de verering van Baäl

God stuurt vele profeten naar Israël, waaronder de krachtige profeten Elia en Elisa

Het optreden van hen heeft heilzaam gewerkt

Er zijn 9 koningen die kort regeren (enkele dagen tot 12 jaar)

Anderen regeren langere tijd (van 12 tot 28 jaar)

Alleen de sterke koning Jerobeam II regeert langer (41 jaar)

De opvolging van het koningschap is in het begin van vader op zoon

Later is er veelal opvolging door een ander

Bijbelboek 1 Koningen 12 - 22

Bijbelboek 2 Koningen 1 - 25

Bijbelboek 2 Kronieken 11 - 35

## Waar worden de koningen beschreven?

Vanaf 1 Koningen 12 tot heel 2 Koningen worden alle koningen van *Juda en Israël* in chronologische volgorde genoemd

Vanaf 2 Kronieken 11 tot het eind staan alleen de koningen van *Juda* genoemd

De beschrijving van deze koningen is te vinden in de hoofdttekst (een beknopte beschrijving) en via links in de tekst wordt een wat bredere beschrijving gegeven (zie de links in de tekst)

## 722 *Israël in ballingschap weggevoerd naar Assyrië*

De wegvoering in ballingschap is de straf die God aan de Israëlieten oplegt

Ze hebben namelijk gezondigd tegen hun God die hen uit Egypte had bevrijd

Vereren andere goden en brengen offers aan vreemde goden

Hiermee tergen ze God, hoewel God hen die praktijken uitdrukkelijk verbod

Ze weigeren keer op keer te luisteren naar vermaningen van profeten

Ze doen niet anders dan wat slecht is in de ogen van God

Nu is God woedend en verstoot Israël

De koning van Assyrië stuurt vreemde volken naar het gebied van Samaria

Een priester van Israël leert hen de regels van God

Ze vereren hun eigen goden, maar vereren ook de God van Israël



Jerobeam

Nadab

Basa

Ela

Zimri

Omri

Achab

Achazja

Joram

Jehu

Joachaz

Joas

Jerobeam II

Zecharja

Sallum

Menachem

Pekachja

Pekach

Hosea

In een afzonderlijke presentatie (**Koningen van Juda en Israël**) worden alle koningen van Juda en Israël samen vermeld, in chronologische volgorde en in overeenkomstige jaren, met een korte beschrijving

## Koningen van Juda (Tweestammenrijk)

## Koningen van Israël (Tienstammenrijk)

### Overzicht koningen in overeenkomstige jaren

932 **Scheuring van het rijk van Salomo**

**Beginjaar Koning Jaren regering**

931 **Rechabeam** 17  
Steun priesters en Levieten  
Wordt God ontrouw  
Voorzegging profeet Semaja  
Oorlog met Jerobeam van Israël

914 **Abiam** 3  
Bedrijft de zonden van voorouders  
Veldslag tegen Jerobeam van Israël  
Abiam zoekt heil bij God  
Juda verslaat Israël



Juda - Tweestammenrijk  
Israël - Tienstammenrijk

**Beginjaar Koning Jaren regering**

931 **Jerobeam** 21  
Eredienst stierkalveren in Dan en Betel  
Godsman uit Juda waarschuwt  
Volk volhardt in afgodendienst  
Achia voorspelt einde koningshuis Jerobeam

910 **Nadab** 1

... enzovoort ...

Zie presentatie (**Koningen van Juda en Israël**)

# Profeten

In geschiedenis van de koningen Saul, David en Salomo kwamen al enkele profeten aan de orde  
Door hen vragen de koningen God om raad, maar ook via hen horen de koningen raadsbesluiten en oordelen van God  
Deze profeten worden veelal ziener van de koning genoemd; de koningen hebben veelvuldig contact met deze profeten  
Het betreft de profeten *Natan* (bij David en Batseba) en *Gad* (bij de volkstelling van David)  
Maar ook *Achia* (tijdens Salomo, de aankondiging van de scheuring van het rijk)  
En *Semaja* (bij Rechabeam, deze mag niet strijden tegen Jerobeam).  
Bij koning Asa van Juda kwamen we de profeten *Azarja* (bemoediging) en *Chanani* (veroordeling) tegen  
In het vervolg van de geschiedenis van de koningen kwamen we de profeten *Elia* en *Elisa* tegen

## De profet Elia

Elia vertelt komende droogte aan koning Achab  
Elia zelf wordt tijdens de droogte door God van eten en drinken voorzien  
Raven brengen hem daar eten  
God stuurt hem naar een weduwe in Sarefat, die hem van voedsel voorziet  
Haar meel en olie raakt niet op tot er weer regen valt  
De zoon van de weduwe sterft en wordt door Elia weer opgewekt  
Na drie jaar moet Elia naar Achab gaan om regen aan te kondigen  
Hofmeester Obadja heeft, toen Izebel de profeten van God liet uitroeien, honderd profeten gered  
Obadja moet aan Achab vertellen dat Elia er aan komt  
Achab gaat Elia tegemoet en verwijt hem Israël in het ongeluk te hebben gestort  
Maar Elia geeft aan dat Achab dat zelf heeft gedaan door Gods geboden te negeren en Baäl te vereren



- Natan
- Gad
- Achia
- Semaja
- Azarja
- Chanani
- Elia
- Elisa

Elia daagt Achab uit om op de berg Karmel een krachtmeting te doen  
Een ontmoeting tussen de priesters van Baäl en de God van Elia  
Ruim achthonderd priesters komen, samen met het bijeengeroepen volk, naar de Karmel  
Uit een test met brandstapels moet de ware God blijken  
De priesters roepen Baäl aan, maar die antwoord niet met vuur  
Elia roept God aan en vuur uit de hemel ontsteekt het hout en verteert alles  
Het volk erkent met ontzag dat dit de ware God is



## De profeet Elia en opvolger Elisa

Op bevel van Elia worden alle Baäl-priesters door de Israëlieten gedood  
Elia wacht op de komende regen totdat er een enorme regenbui losbarst

Izebel, de vrouw van Achab, hoort van de dood van de Baäl-priesters

Als Elia merkt dat ze hem wil doden, slaat hij op de vlucht

Hij komt uiteindelijk met Gods hulp aan bij de berg Horeb in de Sinaïwoestijn, de berg van God

Daar verschijnt God aan hem in een zachte bries

Elia spreekt met God over zijn leven en over de dreiging van Izebel; hij krijgt de opdracht terug te keren

Hij moet Hazaël zalven tot koning van Aram, Jehu tot koning van Israël en Elisa tot zijn opvolger

Deze drie zullen zorgen voor het uitroeien van de Israëlieten die de Baäl hebben gediend



**Elisa** is aan het ploegen als Elia hem ontmoet  
Elia gooit zijn mantel over hem heen  
Hij wijst hem daarmee aan als zijn opvolger  
Elisa neemt afscheid van zijn ouders en volgt Elia

### 1 Koningen 19: 8 e.v.

Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.

Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 'Elia, wat doe je hier?'

Elia antwoordde: '..... en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.'

De HEER zei tegen Elia: 'Keer terug

.... Elia ging weg van de Horeb

### **Elia en Elisa** gaan samen naar Betel

Elia, die weet dat hij door God van Elisa zal worden weggenomen, wil niet dat Elisa meegaat, maar die staat erop

Hetzelfde gebeurt als Elia naar Jericho wil en daarna naar de Jordaan

Elia spleijt met zijn mantel het water van de Jordaan, zodat beiden kunnen oversteken

Daar wordt Elia in een stormwind door een wagen van vuur meegevoerd naar de hemel

Een latere poging van profeten om hem te vinden, levert niets op

Elisa krijgt een dubbel deel van de geest van Elia

Met de mantel van Elia spleijt ook hij het water van de Jordaan

Elisa doet als eerste daad enkele wonderen uit naam van God

Hij maakt het water van Jericho weer gezond

En hij laat berinnen een groep kinderen verscheuren die hem uitlachen en uitschelden



## De profeet Elisa

Elisa verricht opnieuw wonderen

- Hij helpt een arme weduwe aan veel bakolie die ze moet verkopen om haar schulden te betalen
- Elisa krijgt regelmatig onderdak bij een vrouw uit Sunem; zij en haar man hebben geen zoon Een later toch geboren zoon sterft echter weer. waarna Elisa de jongen weer tot leven brengt
- Tijdens een hongersnood maakt Elisa bedorven eten weer gezond
- Hij zorgt voor meer dan voldoende eten voor een groep van honderd profeten
- Elisa geneest bevelhebber Naäman uit Aram van zijn huidziekte; hij laat hem baden in de Jordaan
- Op een andere dag helpt Elisa een profetengemeenschap een geleende bijl boven water te halen
- In een oorlog van Aram tegen Israël speelt Elisa een grote rol

Hij voorzegt waar invallen worden gedaan, tot grote ergernis van Aram

Als de Arameeërs op hem afkomen om hem gevangen te nemen, redt God hem door hen blind te maken

- Bij een latere langdurige belegering van Samaria komt God via Elisa te hulp als de hongersnood groot is
- Zelfs in Aram speelt Elisa een rol

Koning Benhadad is ziek en stuurt Hazaël naar Elisa om te vragen of hij beter zal worden

Elisa voorspelt de dood van de koning

Tegelijk zegt Elisa tegen Hazaël dat hij koning van Aram zal worden

En voorspelt hem dat hij het volk Israël groot onheil zal brengen

Thuisgekomen brengt Hazaël koning Benhadad om het leven en wordt zelf koning in zijn plaats.

- Elisa geeft inmiddels één van de profeten opdracht om Jehu tot koning van Israël te zalven

De profeet zalft Jehu tot koning en geeft hem de opdracht het koningshuis van Achab uit te roeien

Als Jehu dit vertelt aan zijn mede-bevelhebbers, blazen die op de ramshoren en roepen "Jehu is koning".



Tijdens de regering van Joas wordt de profeet **Elisa** ziek, hij ligt op sterven

Koning Joas van Israël zoekt hem huilend op

Elisa geeft Joas te kennen dat hij de overwinning op Aram zal behalen

Want God krijgt medelijden met Israël vanwege het verbond met de voorvaderen

God wil Israël niet uitroeien of verstoten

Elisa sterft en wordt begraven

# Overige profeten

Na het optreden van Elia en Elisa treden nog vele andere profeten op  
 Profeten vóór, tijdens en na de Ballingschap; de zogenaamde grote en kleine profeten

Tot de *grote* profeten behoren Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël

Jesaja  
 Jeremia  
 Ezechiël  
 Daniël

Tot de *kleine* profeten behoren Jona en anderen

- In chronologische volgorde vanaf Jona
- In volgorde van de Bijbelboeken vanaf Hosea

De "profeten" Ezra en Nehemia spelen een rol bij de terugkeer uit de Ballingschap

Ezra  
 Nehemia

Jona  
 Amos  
 Hosea  
 Micha  
 Nahum  
 Sefanja  
 Habakuk  
 Obadja  
 Joël  
 Haggai  
 Zacharia  
 Maleachi

Hosea  
 Joël  
 Amos  
 Obadja  
 Jona  
 Micha  
 Nahum  
 Habakuk  
 Sefanja  
 Haggai  
 Zacharia  
 Maleachi



# De profeet Jesaja

Jerobeam II 783		Hosea 727
Jona		
Hosea		
Amos	Micha	
	Jesaja	
Uzzia 781	Achaz 735	Hizkia 716

Jesaja profeteert tijdens Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia, koningen van Juda  
Hij woont en werkt in Jeruzalem, heeft een vrouw en kinderen  
Wordt door God zelf geroepen om Zijn woordvoerder te zijn

- Jesaja roept Juda op om terug te keren naar het dienen van God (deel 1)
- Hij profeteert over de situatie in de komende Ballingschap van Juda (deel 2)
- Voorzegt moeiten en bemoedigen in de tijd na de Ballingschap (deel 3)



## Deel 1 - Oproep tot bekering

Ingegeven door de Geest veroordeelt hij het afdwalen van God en roept op tot inkeer  
Hun verwerpelijke gedrag stelt hij aan de kaak en spoort aan tot een andere levenswandel  
Ook politieke omstandigheden (dreiging Assyrië) spelen een rol in zijn opreden als profeet  
Jesaja profiteert over Davids huis, Jeruzalem, tempel en ondergang vijandige volken

## Deel 2 - Toekomstige Ballingschap

Hier gaan de profetieën over de tijd in ballingschap zonder hoop en perspectief  
Maar er komt bevrijding door toedoen van koning Cyrus van Perzië die hen doet terugkeren  
Jesaja geeft aan dat God de loop van de geschiedenis bepaalt, Israël wordt in ere herstelt

## Deel 3 - Tijd na de terugkeer uit de Ballingschap

De teruggekeerde ballingen zullen veel moeilijkheden ondervinden bij de wederopbouw  
Jesaja spoort aan eerlijk en rechtvaardig te zijn en godsdienstig te leven  
Weet: God zal waarmaken wat Hij heeft beloofd !



Jesaja doet ongeveer 60 jaar dienst als profeet

# De profeet Jeremia

	Sefanja		Obadja
Nahum		Habakuk	
Jeremia		586 Ballingschap	
Josia 640		Sedekia 597	



Jeremia dicteert profetieën aan zijn vriend en secretaris Baruch. Deze schrijft het op een boekrol.

## Laatste jaren van Jeremia

Jeremia wordt na inneming Jeruzalem meegevoerd. Krijgt in Rama vrijheid terug. Mag kiezen blijven of mee naar Babel; hij blijft. Enkele honderden Judeeërs worden weggevoerd. Overgebleven groep vlucht naar Egypte. Nemen Jeremia tegen zijn zin mee. Hij sterft daar naar we aannemen.

Jeremia profeteert tijdens Josia, Joachaz, Jojakim, Jojachin en Sedekia, koningen van Juda. God roept deze priesterzoon al jong tot profeet; Jeremia moet ongetrouwd blijven. Hij leeft in de tijd rond de verovering en val van Juda en Jeruzalem in 586 v. Chr.

- Jeremia profeteert tegen Juda en Israël en deelt gegevens over zichzelf (deel 1 - Jer. 1-25)
- Zijn toespraken en belevenissen rond de ondergang van Juda (deel 2 - Jer. 26-45)
- Profetieën tegen omringende vijandige volken, val Jeruzalem en wegvoering (deel 3 - Jer. 46-51)

Jeremia gebruikt vaak symboliek bij zijn boodschap, maar koningen en volk luisteren niet. Hij vindt zelf dat hij als profeet faalt, is armoedig, eenzaam en komt in de gevangenis. Deze "wenende profeet" ondervindt veel tegenstand, blijft trouw en geeft ook hoop op herstel.

### Tijdens Josia

Jeremia richt zich tegen de afgoderij. Er volgt geen bekering.

### Tijdens Jojakim

Jeremia spreekt dreigender over oordeel. Over ondergang stad en tempel. Voorlezing boekrol van Baruch. Jeremia gevangengenomen en gemarteld.

### Tijdens Jojachin

Jeremia voorzegt onheil. Jojachin zal worden verbannen.

### Tijdens Sedekia (1)

Dreiging Nebukadnessar van Babel. Advies Jeremia zich niet te verzetten. Babel komt oordeel Gods uitvoeren. Jeremia: Zoek geen hulp bij Egypte. Haat hofhouding, gevangenneming.

### Tijdens Sedekia (2)

Belegering Jeruzalem. Jeremia zegt oordeel aan. Pest, honger, inneming, wegvoering. Jeremia gevangen en gemarteld. Later in put geworpen, maar bevrijd. Sedekia te slap om naar Jeremia te luisteren. Jeremia blijft gevangen.

**586 v. Chr.**  
**Val Jeruzalem, Juda in ballingschap**



Jeremia doet ongeveer 40 jaar dienst als profeet.

## In Ballingschap

De wegvoering in ballingschap is de straf die God aan de Israëlieten oplegt  
Ze hebben namelijk gezondigd tegen hun God die hen uit Egypte had bevrijd  
Vereren andere goden en brengen offers aan vreemde goden  
Hiermee tergen ze God, hoewel God hen die praktijken uitdrukkelijk verbood  
Ze weigeren keer op keer te luisteren naar vermaningen van profeten  
Ze doen niet anders dan wat slecht is in de ogen van God  
Nu is God woedend en verstoot Israël en Juda



**722 Israël in ballingschap weggevoerd naar Assyrië**  
**586 Juda in ballingschap weggevoerd naar Babel**

De ballingen in Babel blijven als volk bij elkaar wonen  
Ze hebben eigen oudsten, overheden en ceremoniële wetten  
Dit heeft God via Jeremia ook zo aangegeven: Bouw een eigen leven op  
Wel leven ze erg bedrukt, weg van eigen land en verwoeste stad en tempel



*Ezechiël* en *Daniël* leven in deze tijd van de Ballingschap (zie hierna)  
Jeremia heeft voor de Ballingen een "begrafenislied" geschreven: *Klaagliederen*

## Het Bijbelboek Klaagliederen

Bevat vijf klaagzangen, Jeremia klaagt en treurt over de verwoesting van Jeruzalem

- 1 - Lied over het bittere lot van Jeruzalem (Sion); rouw, ontgoocheling en verwarring
- 2 - Hierin staat God centraal als tegenstander
- 3 - Naast wanhoop is er de hoop dat God het volk recht zal verschaffen
- 4 - Ondergang is schuld van het volk, straf voor eigen zonden en die van de voorouders
- 5 - Gebed om verlossing en herstel; God is rechtvaardig in oordeel, maar kent ook mededogen



## Ezechiël



Ezechiël wordt bij de wegvoering onder koning Jojachin naar Babel gebracht  
Hij profeteert daar onder de weggevoerden, heeft eigen huis en gezin  
Moet de ballingen ervan overtuigen dat uit hen Gods volk weer zal herleven  
Ezechiël legt uit dat verwoesting en ballingschap straf op hun zonde is  
Maar er is Gods belofte van terugkeer naar Jeruzalem en herstel van Juda en Israël



In het Bijbelboek nemen visioenen een belangrijke plaats in  
Ezechiël profeteert vaak via symbolische handelingen, aanschouwelijk onderwijs en vergelijkingen

- 1 - Roepingsvisioen voor het profeteren door Ezechiël (Ez. 1-5)
- 2 - Beeldende profetieën over schuld en ondergang Juda en Israël (Ez. 6-24)
- 3 - Ondergang omliggende volken van Israël (Ez. 25-32)
- 4 - Herstel van Juda en Israël, waaronder het visioen van de tot leven gebrachte doodsbeenderen (Ez. 33-39)
- 5 - Visioen over toekomstige nieuwe tempel met eredienst in Jeruzalem en over de indeling van het land (Ez. 40-48)

Ezechiël  
Daniël

## Daniël

Daniël en zijn vrienden zijn samen met koning Jojakim naar Babel weggevoerd  
Daniël krijgt de naam Beltesassar, zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego  
Zij worden geschikt geacht om te dienen aan het hof van koning Nebukadnessar  
Daniël heeft gaven om dromen en visioenen uit te leggen  
In zijn leven zien we Gods machtige gezag en Gods beschermende hand



Het boek Daniël bevat zes bijzondere gebeurtenissen aan het hof (deel 1) en vier visioenen (deel 2)

*De zes bijzondere gebeurtenissen (Dan. 1-6)*

- De aanwijzing voor de dienst aan het hof
- Uitleg droom van de koning (het beeld)
- De drie vrienden in de vurige oven
- Uitleg tweede droom van de koning (de boom)
- Raadsel op de wand (Mene, mene, tekel ufarsin)
- David in de leeuwenkuil (bij de Perzische koning Darius)



*De vier visioenen (Dan. 7-12)*

- De vier dieren (wereldmachten)
- De ram en de geitenbok (einde Babel)
- De zeventig weken (70 jaar ballingschap)
- De eindtijd (komende rijken)

# De kleine profeten (1)

De kleine profeten zijn bekend onder de reeks Hosea t/m Maleachi  
 In deze volgorde zijn ze opgenomen in de Bijbel  
 Wij zullen ze hier echter in chronologische volgorde beschrijven  
 Dus in de tijdsvolgorde van hun optreden

## Jona

Jona weigert naar Nineve te gaan  
 Verblijft in ingewanden grote vis  
 Gaat nu wel, zegt ondergang aan  
 Nineve bekeert zich, wordt gespaard  
 Jona boos, wordt terechtgewezen



**Jona-Amos-Hosea**  
 Leven tijdens de regering  
 van Jerobeam II

Chronologisch	Bijbelboeken
Jona	Hosea
Amos	Joël
Hosea	Amos
Micha	Obadja
Nahum	Jona
Sefanja	Micha
Habakuk	Nahum
Obadja	Habakuk
Joël	Sefanja
Haggai	Haggai
Zacharia	Zacharia
Maleachi	Maleachi



## De kleine profeten (2)

### **Amos**

Schapefokker uit Tekoa in Juda  
Oordelen over omringende volken  
Oordeel over Israël (kalverdienst)  
Vertelt over zijn visioenen  
Heilsprofetie over Israël

### **Hosea**

Hekelt ontrouw relatie God-Israël  
Vanwege kalverdienst  
Vanwege steun zoeken bij volken  
Huwelijk met hoer dient als symbool  
Profetieën en oproep tot bekering



Chronologisch

Jona  
Amos  
Hosea  
Micha  
Nahum  
Sefanja  
Habakuk  
Obadja  
Joël  
Haggai  
Zacharia  
Maleachi

### **Micha**

Is tijdgenoot van Jesaja  
Profeteert in Juda (Achaz-Hizkia)  
Legt de zonden van het volk bloot  
Er is verlossing voor schuldig volk  
Spanning tussen belofte en oordeel  
Betlehem geboorteplaats Messias  
Sociaal onrecht bovenklasse



### **Huidige Micha Zondag**

Bestrijding armoe  
Naasteliefde  
Rechtvaardigheid  
Nederigheid  
Handelen

**Micha Zondag**  
Aandacht voor de roeping  
om onrecht aan te pakken  
en oog te hebben voor de  
naasten en de schepping

### **Nahum**

Is tijdgenoot van Jeremia  
Profetie over de val van Nineve  
Hoofdstad van machtig Assyrië  
Benadrukt de macht van God  
God is wreker van het kwaad  
Goed voor wie op Hem hopen

### **Sefanja**

Is tijdgenoot van Jeremia  
Reformatie koning Josia heeft weinig effect  
Profetie over ondergang stad en tempel  
"Dag van de HEER", een dag van onheil  
Ondergang Juda en omringende volken  
Een overblijfsel blijft behouden

### **Habakuk**

Is tijdgenoot van Jeremia  
Klacht over komst van de Chaldeeën  
Dit zijn krijgers onder Nebukadnessar  
Habakuk voert tweegesprek met God  
Roept op te vertrouwen op God

### **Obadja**

Onheilsprofetie over Edom  
Edom, volk van Esau en Juda, volk van Jakob  
Edom heeft leedvermaak over ellende van Juda  
God straft Edom en omliggende volken

### **Joël**

"Dag van de HEER", oordeelsdag  
Joël: Net vóór de Ballingschap?  
Joël: Net nà de Ballingschap?  
Dag van oordeel en dag van verlossing  
Symbolisch voor eindoordeel?

### **Habakuk's vertrouwen op God**

Al zal de vijgenboom niet bloeien,  
al zal de wijnstok niets voortbrengen,  
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,  
al zal er geen koren op de akkers staan,  
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn  
en geen rund meer binnen de omheining –  
toch zal ik juichen voor de HEER,  
jubelen voor de God die mij redt.  
God, de HEER, is mijn kracht,  
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,  
Hij laat mij over mijn bergen gaan.

## De kleine profeten (3)

### Haggai

In Juda 27 jaar na de Ballingschap  
Werkt onder de teruggekeerden  
Land verkeert in slechte toestand  
Mede door nalaten herbouw tempel  
Bestrafing en aandrang tot herbouw  
Nieuwe tempel zal mooier zijn dan voorheen  
Oproep gericht aan gouverneur Zerubbabel,  
aan hogepriester Jozua en aan het volk  
Belofte van voorspoed  
Herbouw wordt opgepakt

### Zacharia

Tijdgenoot van Haggai  
Bemoedigt volk bij tempelbouw  
Wijst op voordelen doen van Gods wil  
Ook voor het leven hier en nu  
Zacharia heeft meerdere visioenen  
God is trouw aan Zijn volk  
Oproep tot inkeer en vertrouwen  
Aansporing tot doorzetten herbouw tempel  
Tot rechtvaardig handelen en samenbinden  
Aankondiging komst Messias Jezus  
Glorieuze eindtijd voor Juda als Gods volk



### Maleachi

Laatste profeet van het Oude Testament  
Tijdgenoot van Ezra en Nehemia  
In de tijd van herbouw muren Jeruzalem  
Maleachi bestraft priesters en volk  
Men twijfelt aan het verbond met God en is ontrouw  
Redelijk dreigende oproep tot inkeer en trouw  
Profetieën als discussies in dialoogvorm  
"Jullie zeggen" tegenover "Dit zegt de HEER"  
Maleachi kondigt de komst van Johannes de Doper aan (3: 1)

#### Maleachi 3: 1

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.



Na de profeten **Elia en Elisa** kwamen de **Grote Profeten** aan de orde  
Daarna behandelden we de **Kleine Profeten**  
Nu kijken we naar de nog *niet genoemde profeten*

Jesaja  
Jeremia  
Ezechiël  
Daniël

**Ezra en Nehemia** spelen een rol  
bij de terugkeer uit de Ballingschap (zie hierna)  
Aan het Perzische hof komen we ook koningin **Ester** tegen

Daniël  
Ester  
Ezra  
Nehemia

Aan het  
Perzische hof

Jona  
Amos  
Hosea  
Micha  
Nahum  
Sefanja  
Habakuk  
Obadja  
Joël  
Haggai  
Zacharia  
Maleachi

**De Kleine Profeten**

## Terugkeer uit de Ballingschap

Na 70 jaar moet een deel van de ballingen terugkeren naar Kanaän  
De Perzische koning Cyrus geeft namelijk opdracht de tempel te herbouwen  
Onder leiding van Jozua en Zerubbabel keren 200.000 Judeeërs terug  
Zerubbabel is kleinzoon van koning Jojachin die aan het hof verblijft



Cyrus geeft de tempelgereedschappen mee terug  
De achterblijvers in Perzië moeten geschenken meegeven voor de herbouw

In Jeruzalem beginnen zij met de herbouw van de tempel  
Als eerste de bouw van het brandofferaltaar voor de dagelijkse offers  
Dan vieren ze het Loofhuttenfeest en leggen de fundamenteën

De in het land wonende Samaritanen krijgen geen toestemming mee te helpen  
Zij maken de bouw zo moeilijk dat het werk stil komt te liggen  
Jaren later, op aandrang van Haggai en Zacharia, wordt de herbouw hervat en voltooid



Feestelijke inwijding van de tempel



NB - De achterblijvers in Perzië worden met uitroeiing bedreigd  
De tussenkomst van Mordechai en Ester bewaart hen daarvoor  
Zie hiervoor een volgende sheet

Een tweede terugkeer vindt plaats onder de profeet Ezra (zie hierna)

# Aan het Perzische hof

Ezra  
Nehemia



## Ezra

Priester Ezra mag van de Perzische koning terugkeren naar Jeruzalem  
Ezra moet onderzoeken of de teruggekeerden Gods wet onderhouden  
Hij moet hen daarin onderwijzen; Ezra keert met 6.000 ballingen terug  
Hij merkt dat de teruggekeerden alweer zijn afgeweken van Gods wetten  
Belegt een vergadering en brengt hen de zonden onder ogen  
Het volk belooft te breken met hun zonden en velen doen dat ook  
Het betreft vooral hun huwelijken met heidense vrouwen

Daniël  
Ester  
Ezra  
Nehemia

Aan het Perzische hof



## Nehemia

Nehemia is schenker van de Perzische koning Artaxerxes  
Hij mag naar Jeruzalem teruggaan voor het welzijn van zijn volksgenoten  
Krijgt gewapende geleide en aanbevelingsbrieven mee  
Nehemia treedt op als helper van Ezra  
Hij weet van de treurige toestand: tempel herbouwd, maar muren en poorten niet

Nehemia inspecteert de muren en gaat die onder grote tegenstand herstellen  
Tegenwerking van Israëls vijanden, Samaritanen en omliggende volken  
Zelfs aanslagen om Nehemia uit de weg te ruimen; deze mislukken alle  
De bouw wordt voortgezet met inzet van wachters en gewapenden  
In 52 dagen wordt de muur van Jeruzalem voltooid



Nehemia neemt diverse maatregelen tegen sociaal onrecht

Nehemia vernieuwt het godsdienstig leven  
In de vergadering van Ezra wordt de wet voorgelezen  
Het volk verklaart plechtig naar Gods wet te zullen leven

Nehemia gaat na 12 jaar terug naar Perzië  
Hij keert later wel opnieuw terug naar Jeruzalem  
Trefft daar weer misstanden en zonden aan  
Nehemia voert een krachtige hervorming door

# Ester

Onder Zerubbabel is een deel van de ballingen teruggekeerd naar Jeruzalem  
De achterblijvers in Perzië worden met uitroeiing bedreigd  
De tussenkomst van Mordechai en Ester bewaart hen daarvoor

Mordechai en Ester leven in tijd van de Perzische koning Ahasveros (Xerxes)  
Ester is wees, Mordechai is haar oom en pleegvader, ze wonen in de burcht Susa  
In het Bijbelboek Ester lezen we hoe God ook voor de achterblijvers zorgt  
Bedreiging met de dood wordt omgezet in overwinning op de bedreigers

Koning Ahasveros verstoot tijdens een dronkenmansfeest zijn vrouw, koningin Wasti  
Hij laat meerdere meisjes komen en kiest Ester als nieuwe koningin  
Op aanraden van Mordechai zegt ze niet dat ze van Joodse afkomst is

Als Mordechai eens van een aanslag op de koning hoort, geeft hij dat via Ester aan de koning door  
Hij wordt niet beloond, maar het voorval wordt wel in de kronieken opgeschreven  
Enkele jaren later benoemt de koning de Amalekiet Haman tot zijn hoogste dienaar  
Iedereen moet, net als voor de koning, knielen voor Haman en hem goddelijke eer bewijzen  
Mordechai weigert dit, waarna Haman niet alleen Mordechai wil doden, maar heel de Joodse gemeenschap  
Hij krijgt van de koning gedaan overal een bevel te geven op een door het lot (poer) bepaalde dag allen te doden  
Mordechai wil dat Ester naar de koning gaat om opheffing van dat bevel te vragen  
Ze durft dat niet, het kan haar dood worden, maar ze nodigt de koning en Haman uit voor een maaltijd  
Dan nog durft ze de vraag niet te stellen en nodigt hen nogmaals uit voor de volgende dag  
Bij die maaltijd durft ze de koning te vragen het leven van haar volk te redden  
Ze vertelt dat Haman hier achter zit

De koning laat Haman op een paal spietsen  
Mordechai wordt in zijn plaats hoogste dienaar  
Het bevel tot doden kan niet kan worden herroepen  
De Joden krijgen toestemming zich te verdedigen  
Op de bewuste dag rekenen ze af met alle belagers  
Zo zorgt God voor omkering van rouw in feestvreugde



Daniël  
Ester  
Ezra  
Nehemia

Aan het Perzische hof



Ter herinnering aan  
deze verlossing  
vieren de Joden  
elk jaar het *poerimfeest*

# Spreuken, Prediker, Hooglied

In deze presentatie tot nu toe: Rechters, Koningen en Profeten onder het volk Israël  
Hoe is het tot de Ballingschap gekomen  
Te lezen in de Bijbelboeken Rechters t/m Maleachi  
Enkele bijzondere Bijbelboeken: Ruth, Psalmen, Klaagliederen en Ester.  
Nu nog aandacht voor de Bijbelboeken Spreuken, Prediker, Hooglied

Ruth  
Psalmen  
Klaagliederen  
Ester  
Spreuken  
Prediker  
Hooglied

Het **Bijbelboek Spreuken** bevat spreuken van hoofdzakelijk koning Salomo  
Doel: bijbrengen kennis, praktische levenswijsheid, levenskunst en moreel besef  
Wijsheidsboek geeft inzicht hoe te handelen voor een veilig en voorspoedig leven  
Spreuken geeft onderricht in de deugden in karaktervorming (hoe moet je zijn)  
Hoe in de omgang met mensen en situaties

**Wijsheid**  
*Praktische levenskunst  
ons door God geleerd*

Het gaat om wijsheid, gerechtigheid, goede manieren, eerlijkheid, betrouwbaarheid, juiste levenshouding,  
zelfbeheersing, geduld, bescheidenheid, mildheid en zorgvuldig gedrag  
Hierbij worden veelal wijzen en dwazen als rechtvaardigen en goddelozen tegenover elkaar geplaatst

Het begin van alle wijsheid echter is ontzag voor God

De spreuken over de wijsheid gaan uit van een rechtstreekse relatie tussen God en de mens  
Het betreft de individuele omgang van de mens met God

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER  
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart  
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht  
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg  
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER  
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint  
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven

Het **Bijbelboek Prediker** bevat, in een beschouwend kader, filosofische wijsheden  
Met het doel kennis, praktische levenswijsheid, levenskunst en moreel besef bij te brengen  
Het boek bevat volkswijsheden en aansporingen tot goed gedrag  
Prediker wijst op de grote afstand tussen de mens en God  
En op de onbereikbaarheid en ondoorgrondelijkheid van de wijsheid van God  
Hij geeft een nabeschuiving van het dagelijks leven en de gang van zaken in de wereld

*Lucht en leegte,  
maar niet bij de pakken  
neerzitten!*

Alles heeft zijn tijd ...  
Geloof in het goede bestuur van God

Zijn conclusie is "Alles is lucht en leegte"  
Er is een kringloop van de tijd en de natuur  
Elementen uit de beschouwing: Alles heeft zijn tijd,  
de zin van wat God doet, de vreugde van het leven,  
gedenk je schepper in je jeugd, heb ontzag voor God,  
leef zijn geboden na, dit geldt voor ieder mens



Koning Salomo  
op hogere leeftijd  
als prediker?

Het **Bijbelboek Hooglied** bevat liefdesbrieven van twee geliefden  
Hierin wordt de ideale liefde tussen man en vrouw weergegeven  
Beiden verlangen naar elkaar, ontmoeten elkaar en bezingen elkaars schoonheid  
Dit gebeurt in beeldende taal waarin de natuur een belangrijke rol speelt  
Ook wordt gezongen over wat de liefde bedreigt

Sommige uitleggers lezen Hooglied allegorisch, als liefde tussen Christus en de Kerk  
De meesten lezen Hooglied als letterlijk, de ideale liefde tussen man en vrouw



# Tijdperk na de Ballingschap

De Judeeërs keren uit de Ballingschap terug naar het land Palestina  
 De teruggekeerden gaan wonen in en om Jeruzalem  
 Vandaaruit verspreiden ze zich over het hele land Palestina  
 Uiteindelijk concentreren zij zich in Judea, Galilea en Perea.  
 In de overige gebieden wonen niet-Joden (Samaritanen en Edomieten)  
 Overigens leeft een groot deel van de Joden verstrooid in vele landen (diaspora)  
 In de volgende 400 jaar treden er geen profeten op en laat God niet van zich horen



Palestina is achtereenvolgens in bezit van meerdere volken/landen

Vanaf de Ballingschap door Assyrië - Babylonië - Perzië, daarna door:

## Macedonië

330 Alexander de Grote



Alexander bezoekt hogepriester Jaddus in de tempel van Jeruzalem.

## Egypte

323 Ptolemaeën

Joden hebben een rustig leven



Rijk van Alexander wordt verdeeld over 3 generaals

Gele gebied is in bezit van Egypte

## Syrië

198 Hevige vervolgingen

Strijd van de Makkabeëen



167 Makkabese Opstand  
 134-63 Hosmonese Rijk

## Romeinen

63 Pompejus

Provincie Judaea



37 Edomiet Herodes koning van Judaea onder Romeins gezag



## Tijdbalk periode Ballingschap tot geboorte Christus



# Aankondigingen komst Messias

We hebben tot nu de periodes beschreven van de *Aartsvaders, Mozes en Jozua* en *Rechters, Koningen en Profeten*. In deze periodes komen we vele aankondigingen en beloften tegen betreffende de komende Messias. Via die weg heeft God de komst van de Messias voorbereid, van de Heer Jezus Christus, van Jezus de Zoon van God. We geven hiervan een klein overzicht nu we in een volgend deel toe zijn aan Zijn komst, de vervulling van de beloften.

De profetieën geven een beeld van de beloofde Verlosser

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,  
tussen jouw nageslacht en het hare,  
zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:  
de jonge vrouw is zwanger,  
zij zal spoedig een zoon baren  
en hem Immanuel noemen

In Juda's handen zal de scepter blijven,  
tussen zijn voeten de heersersstaf,  
totdat hij komt die er recht op heeft,  
die alle volken zullen dienen

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei



Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen

Uit jou, Betlehem in Efrata,  
te klein om tot Juda's geslachten te behoren,  
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen

Een ster komt op uit Jakob,  
een scepter uit Israël

**Einde  
presentatie**

Tijdperk 1 - Aartsvaders  
Tijdperk 2 - Mozes en Jozua  
Tijdperk 3 - Rechters-Koningen-Profeten  
Tijdperk 4 - Evangelisten en Apostelen